

πρώτον Λαϊκόν Νηπιαγωγείον, κατά τὸ φροδελιανόν σύστημα, ἐγένετο ἤδη, καὶ πολλὰ παιδάκια τοῦ λαοῦ θὰ εὔρουν εἰς αὐτὸ ἀληθῆς καταφύγιον, διδασκαλίαν τερπνὴν καὶ ὠφελίμων. Δὲν μένει τώρα παρὰ νὰ γίνουσι καὶ ἄλλα, — καὶ ἡ Κ^α Λασκαρίδου θὰ το κατορθώσῃ.

Ἦθελα νὰ σας εἶπω ὀλίγα καὶ διὰ τὴν Γαλακτοκομικὴν Ἐκθεσὶν τοῦ κ. Χρυσάκη, ἐκεῖ-πέρα εἰς τὸ πρότυπὸν τοῦ βουστάσιον. Ἀλλὰ βλέπετε ὅτι καὶ ἡ ἀπλὴ ἀπαρίθμησις τῶν ἐορτῶν καὶ τῶν θεαμάτων μᾶς προξενεῖ ζάλην, καὶ εἶνε ἀνάγκη νὰ σας ἀφίσω τώρα, καὶ τα λέγομεν ἄλλιν μεθαύριον.

Σὰς ἀσπάζομαι,

ΦΑΙΔΩΝ

ΑΙ ΑΝΕΨΙΑΙ ΤΟΥ Κ^{ου} ΒΩΡΚΕ
ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'. (Συνέχεια)

Ο Κ. ΒΩΡΚΕ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ

Ἄμα ὁ ἀσθενὴς ἐξηπλώθη εἰς ἓνα ἀναπαυτικὸν κρεβάτι, ἤρχισε νὰ γίνεταὶ καλλίτερα. Αἱ αἰσθήσεις του ἐπανῆλθον σχεδὸν καθ' ὅλοκληρίαν. Ὡμίλει μὲ τὴν συνήθη του φωνὴν πρὸς τὴν Ρόζαν, καὶ τὴ ἔλεγεν ὅτι ἐξώφλησε μ' ἐν ἀκού-



«Καὶ ἤρχισε νὰ φωνάζῃ καλοῦσα πρὸς βοήθειαν.» (Σελ. 110, στ. 6'.)

σιον λουτρόν, τὸ ὁποῖον δὲν τον ἔδλαψε διόλου.

Ἀλλὰ μετ' ὀλίγον ἔκλεισε πάλιν τοὺς ὀφθαλμούς καὶ περιέπεσε εἰς λήθαργον.

Ὁ ὑποχρεωτικὸς ξένος δὲν τον ἀφῆκε πρὸ τῆς ἐλεύσεως τοῦ ἱατροῦ. Οὗτος, ἐξετάσας τὸν κ. Βώρκε, ἀπεφάνθη ὅτι δὲν ἔδλεπε τίποτε σοβαρὸν. Ὁ ἀσθενὴς, εἶπε, θὰ ἐκτύπησεν εἰς τὸ κεφάλι, ἀλλ' ἐν κατευναστικὸν φάρμακον καὶ μία ἥσυχος νύξ θὰ ἤρκουν βεβαίως διὰ νὰναλάθῃ. Ὁπωσδήποτε, προσέθεσε, θὰ ἔκαμνε καλά νὰ μείνῃ εἰς τὸ κρεβάτι δύο ἢ τρεῖς ἡμέρας, διότι, πρὸ τῆς αὔριον, κανεὶς δὲν ἤμποροῦσε νὰ βεβαιώσῃ ὅτι κίνδυνος δὲν ὑπῆρχεν ἀπολύτως.

— Νομίζω ὅτι δὲν ἔχει μαζί του κανένα, παρὰ αὐτὰ τὰ δύο κοριτσάκια, παρετήρησεν ὁ ξένος.

— Εἶνε ἀρκετὰ μεγάλα διὰ νὰ τον περιποιηθοῦν ἀπόψε, ἀπήντησεν ὁ ἱατρός, καὶ αὔριον ἐλπίζω ὅτι δὲν θὰ ἔχουν παρὰ νὰ τον διασκεδάσουν καὶ νὰ μὴ τὸν ἀφίσουν νὰ πληῆξῃ. Ὁπωσδήποτε, θὰ ξανάλθω τὸ βράδυ.

Ὁ ξένος δὲν ἤμποροῦσε νὰνὰβάλῃ περισσότερον τὴν ἀναγώρησιν του, καὶ ἄμα ἔμαθεν ὅτι ὁ κ. Βώρκε δὲν εἶχε τίποτε σοβαρὸν. διέταξε νὰ ἐτοιμάσουν δωμάτια καὶ γεῦμα διὰ τὰ κοράσια, καὶ τὰ ἐσύστησεν ἰδιαίτερος εἰς τὴν διεύθυντριαν τοῦ Ξενοδοχείου. Κατόπιν ἐπανῆλθε διὰ νὰ τἀποχαιρετήσῃ, καὶ τα διεβεβαίωσεν εὐθύμως ὅτι ὁ πατέρας των θὰ ἐγίνετο καλά ἐντὸς δύο ἢ τριῶν ἡμερῶν.

— Δὲν εἶνε πατέρας μας, ἀπεκρίθη ἡ Ρόζα. Οἱ πατέρες μας ἀπέθαναν πρὸ καιροῦ.

— Θεῖός σας τότε;

— Εἶνε θεῖός μου καὶ φίλος τῆς. Ἐναυαγήσαμεν καὶ αἱ δύο μαζί καὶ μας ἐπῆρεν εἰς τὸ σπίτι του. Ἐγὼ ὅμως εἶμαι ἀνεψία του

— Περιέργον! ὑπέλαβεν ὁ ξένος. Εὐρίσκετο λοιπὸν εἰς τὸ ἴδιον ἀτόπιον μαζί σας, τότε ποῦ ἐπνίγησαν οἱ πατέρες σας;

— Ἄ, ὄχι... οἱ πατέρες μας ἀπέθαναν εἰς ἄλλους τόπους, μακριὰ ἀπὸ ἐδῶ. Ὁ θεῖός μου ἔμεινε εἰς τὸ Δου-

βλίνον. Ἐνας ναύτης μ' ἐπῆγεν εἰς τὸ σπίτι του, κ' ὕστερ' ἀπὸ δύο χρόνια, εὐρήκαμεν τὴν Ἑλλην εἰς τὸν Δημόσιον Κήπον.

Ὁ ξένος δὲν ἠμπόρесе νὰ κρύψῃ τὴν ἐκπληξίν του, μανθάνων ποῖαι παράδοξοι σχέσεις συνέδεον τὰ τρία ἐκεῖνα πρόσωπα, τὰ ὁποῖα κατ' ἀρχὰς εἶχεν ἐκλάβῃ ὡς πατέρα μετὰ τῶν θυγατέρων του. Ἄλλ' ἤρκεσθη νὰ ἐπαναλάβῃ:

— Περιέργον!

Κατόπιν ἀπεχαιρέτισε τὰ δύο κοράσια καὶ ἀνῆλθεν εἰς τὴν ἀμαξάν, ἡ ὁποία τὸν ἐπερίμενε πρὸ τῆς θύρας τοῦ ξενοδοχείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.

ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΨΙΑ ΤΟΥ

Ἀφ' οὗ ἐγευμάτισαν, ἡ Ρόζα καὶ ἡ Ἑλλη ἤρχισαν νὰ αἰσθάνωνται κάπως ὀλιγωτέραν μελαγχολίαν. Ἐπειδὴ ταῖς εἶχαν συστήσῃ νὰ μὴ ἐξυπνήσουν διὰ κανένα λόγον τὸν κ. Βώρκε, ἐκάθησαν εἰς τὸ παράθυρον, καὶ διὰ νὰ διασκεδάσουν, ἐκύτταζαν τὴν προκυμάν, ὅπου ἐπηγαίνοντο οἱ ναῦται.

— Αὐτὰ ἠλπίζαμεν; εἶπεν ἡ Ρόζα. Ποῦ νὰ φαντασθῇ κανεὶς ὅτι θάρρωστοῦσεν ὁ θεῖός Ἄρχης! Καὶ ὅμως νὰ, τώρα εἶνε εἰς τὸ κρεβάτι, καὶ ἡμεῖς ἐδῶ φυλακισμέναις...

— Ὁ ἱατρός ἐλπίζει ὅτι θὰ γίνῃ γρήγορα καλά, ἀπεκρίθη ἡ Ἑλλη. Πέ μου, Ρόζα, ἐφοβήθηκες πολὺ τὴν ὥρα ποῦ ἔπεσε;

— Πάρα πολὺ! ἀνέκραξεν ἡ Ρόζα. Ποτὲ ἔστην ζωὴ μου δὲν αἰσθάνθηκα τόσο φόβο! Μοῦ ἐφάνη ὅτι δὲν θὰ τον ἐξαναδλέπαμε πιά ποτέ!

Καί, φρίττουσα εἰς τὴν ἀνάμνησιν αὐτὴν, ἐσκέπασε τὸ πρόσωπον μὲ τὰς δύο τῆς χεῖρας.

— Ἐκαμες νὰ πέσῃς καὶ σὺ κατόπι του, ἐξηκολούθησεν ἡ Ἑλλη.

— Ναί, ἀλλὰ ἦταν ἀνοησία μου. Γιατὶ εἰς τί ἠμποροῦσα νὰ τον βοηθήσω; Ὁ ἄνθρωπος ποῦ μ' ἐκράτησε, ἔστην ἀρχὴ μοῦ ἐφάνη σκληρὸς, ἔπειτα ὅμως ἀνεγνώρισα ὅτι εἶχε δίκην. Πολὺ πιθανὸν νὰ ἐπνιγόμενον, χωρὶς νὰ ἠμπορέσω νὰ βοηθήσω τὸν θεῖον Ἄρχην. Σὺ, Ἑλλη, ἔκαμες ἀκριβῶς ἐκεῖνο ποῦ ἔπρεπε νὰ κάμῃς. Δὲν εἶμπορὸς νὰ ἐνοήσω πῶς σου ἤλθεν ἀμέσως ἡ ἰδέα νὰ ρίψῃς τὸ σχοινί! Μοῦ φαίνεται, ἀλήθεια, ὅτι σὺ τοῦ ἔσωσες τὴν ζωὴν.

Ἡ Ἑλλη ἐχαμογέλασεν, ἐν ᾧ τὰ μάτια τῆς ἐγέμιζαν δάκρυα.

— Μὰ ποῖός σου ἐνέπνευσε τέτοια ἰδέα; ἐξηκολούθησεν ἡ Ρόζα καὶ τόσῃ γρήγορα μάλιστα; Πῶς σὲ τέτοια στιγμή, καθ' ὥστε νὰ το μεταχειρισθῇς;

— Δὲν το ἐσκέφθηκα ἀμέσως, ἀπήντησεν ἡ Ἑλλη χαμηλοφώνως.

Ὁ τόνος τῆς φωνῆς τῆς ἔκαμεν ἐν-

Ο ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΡΟΒΙΝΣΩΝ

[ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΔΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ]

Ζ'.

Ὁ Φασουλάκης ἔκαμε μιὰ μεγάλη ἀπόφασιν: Τώρα θὰ ἐπιχειρήσῃ ὄλον τὸν γύρον τοῦ νησιοῦ του.

Τὸν βλέπετε ποῦ ἐξεκίνησε; Νά, ἐπῆρε καὶ τὴν ὠραία του ὀμβρέλλα, γιὰ νὰ τον προφυλάττῃ ἀπὸ τὸν ἥλιο, κ' ἔβαλε μιὰ φορεσιά ἀπὸ γούνα, γιὰ νὰ τον προφυλάττῃ ἀπὸ τὸ κρύο. Καὶ βέβαια! ὅταν ἐκκινᾷ κανεὶς γιὰ τόσῳ μεγάλῳ ταξεῖδι, δὲν ἔξει τὴν καιρὸς θὰ του παρουσιασθῇ.



τύπωσιν εἰς τὴν Ρόζαν, καὶ τὴν ἐκύτταξε.

— Τί θέλεις νὰ πῆς;

— Δὲν βλέπω τὸν λόγον διατὶ νὰ μὴ σοῦ το ἐξομολογήθῳ, Ρόζα, ὑπέλαβεν ἡ Ἑλλη μὲ γλυκύτητα. Ἦρχισα νὰ προσεύχομαι ἀπὸ μέσα μου, καὶ τότε εἶδα ἐμπρὸς ἔστ' ἄποδία μου τὸ σχοινί, καὶ μοῦ ἤλθεν ἡ ἰδέα νὰ το ρίψω.

— Ἦρχισες νὰ προσεύχουσαι, Ἑλλη; ἀνέκραξεν ἡ Ρόζα, σχεδὸν θυμωμένη. Ὁ θεῖός Ἄρχης ἐπνίγητο καὶ σὺ ἔκαμνες τὴν προσευχὴν σου; Ἄ, μὰ τί ἔλεγες;

— Ρόζα, σὺ δὲν κάμνεις κάθε μέρα τὴν προσευχὴν σου; ἠρώτησεν ἡ Ἑλλη ἐρυθρῶσα.

— Ἐνοεῖται, κάμνω τὴν προσευχὴν μου κάθε πρῶτῳ καὶ κάθε βράδυ. Ἀλλὰ τί σχέσιν ἔχει αὐτό;

— Πῶς δὲν ἔχει. Ἡ κυρία Κλάρκε μοῦ εἶπεν ὅτι μικραὶ προσευχαί, ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν, ἐκτὸς τῶν κανονισμένων, ὠφελοῦν, ἐμπυκνῶνουν πολὺ. Τὸ ἐδοκίμασα, καὶ σὲ βεβαίῳ, Ρόζα, ἐτι ἡ κυρία Κλάρκε ἔχει δίκαιον. Τώρα τὸ ἐσυνείησα τόσον πολὺ, ὥστε τὸ κάμνω ὡς ἐξ ἐνστίκτου. Δὲν λέγω, ἐνοεῖται, μεγάλας προσευχάς, ἀπὸ αὐτὰς ποῦ ἔχουν τὰ βιβλία; ἀλλὰ ὀλίγες λέξεις δικῆς μου, ἀπὸ τὴν καρδιά μου. Ὅταν ὁ θεῖός Ἄρχης ἔπεσε, τὸ πρῶτον ποῦ ἐσυλλογίσθηκα ἦταν νὰ παρακαλέσω ἀπὸ μέσα μου τὸν Θεὸν νὰ τον βοηθήτῃ.

— Καὶ ἔτσι τὸν ἔσωσες! ἀνέκραξεν ἡ Ρόζα. Ὡ, Ἑλλη, τί παράξενη ποῦ εἶσαι! Ἀλήθεια νομίζεις, ὅτι μὲ τὴν προσευχὴν;

— Δὲν ἠξεύρω, ἀπεκρίθη σοβαρὰ ἡ Ἑλλη. Δὲν ἠμπορῶ νὰ το ἠξεύρω. Ἡ προσευχὴ ὅμως παρηγορεῖ, καὶ ὅ,τι συμβαίνει προέρχεται ἀπὸ τὴν θέλησιν τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸς ἠθέλησε νὰ πέσῃ ὁ ἀγαπητός μας θεῖός Ἄρχης καὶ νὰ σωθῇ...

— Ἔστω. Λυποῦμαι μόνον ποῦ δὲν ἠθέλησεν ὁ Θεὸς νὰ ρίψω ἐγὼ καλλίτερα τὸ σχοινί, καὶ ὄχι ἐσὺ, εἶπεν ἡ Ρόζα μὲ κάποιαν πικρίαν.

— Ποία ἀπὸ τὰς δύο τὸ ἐρρίψεν, αὐτὸ δὲν ἔχει καμμίαν σημασίαν. Τὸ σπουδαῖον ἦτο νὰ σωθῇ ὁ θεῖός ἀπὸ τὸν κίνδυνον, καὶ ἐσώθη. Καὶ αἱ δύο τὸν ἀγαπῶμεν, καὶ αἱ δύο θὰ ἐκάμναμεν κάθε θυσιάν δι' ἀγάπην του. Νά, σὺ ἤσουν ἐτοιμὴ νὰ κάμῃς κάτι περισσότερον ἀπὸ ἐμέ; ἠθέληες νὰ πέσῃς εἰς τὸ νερόν, χωρὶς νὰ συλλογισθῆς τὸν κίνδυνον.

— Ναί, ἀλλ' αὐτὸ ἦτο ἀνόητον, εἶπεν ἡ Ρόζα. Ἀντὶ νὰ τον βοηθήσω, θὰ τον ἐδυσκόλευα περισσότερον. Θὰ ἦτο τότε ἀνάγκη νὰ μας σώσουν καὶ τοὺς δύο, καὶ ἐν ᾧ θὰ ἔπιαναν ἐμένα, ἐκεῖνος ἴσως θὰ ἐπνίγητο. Ἄ, ἐγὼ ἐφάνθηκα κουτῇ, καὶ σὺ ἐστάθηκες ἐξυπνη, Ἑλλη! (Ἔπεται συνέχεια.)

ΚΙΜΩΝ ΑΛΚΙΑΝΗΣ

Ἐκρέμασεν ἀπὸ τὸν ὦμό του τὴν πλώσκα του, — ἓνα ξερὸ κολοκύθι δηλαδῇ, — καὶ ἀκόμη ἐκρέμασε κ' ἓνα ἄλλο ἐργαλεῖο.

Μπᾶ!.. καὶ τί εἶνε αὐτὸ τὸ καινούργιο ἐργαλεῖο;

Χμ! εἶνε... εἶνε... ἓνα τουφέκι! Τὸ τουφέκι τοῦ Φασουλάκη Ροβινσῶνος, ἓνα — πῶς νὰ σας το εἶπῳ; — ἓνα νεροτούφεκο.

Μόλις συναντήσῃ ἐχθρούς, πφφφφφ!.. ἀντὶ νὰ τους στείλῃ καμμιὰ σφαῖρα, θὰ τους στέλλῃ μιὰ καλὴ ψυχρολουσία. Δὲν σας φαίνεται ἐπιτυχημένη ἡ ἰδέα του;

Ὁ φίλος μας Φασουλάκης περπατεῖ γρήγορα καὶ χαρούμενα.

Ἐξάφνα ὅμως σταματᾷ...

Τὸ θαυμάσιον καπέλο του, τὸ ψηλὸ καὶ μυτερὸ ἐκεῖνο καπέλλο ποῦ του χρησιμεῖ συγχρόνως καὶ ὡς ἀνεμοδείκτης, σηκώνεται μονάχῳ του ἀπὸ τὸ κεφάλι τοῦ Φασουλάκη.

Ὁ Φασουλάκης ἀνοίγει τὸ στόμα του γιὰ νὰ ξεφωνίσῃ, ἀλλὰ οὔτε ὁ παραμικρὸς ἤχος δὲν βγαίνει. Ὁ φόβος τοῦ ἔκοψε τὴ φωνή.

